

'De kleine rode kip'

Er was eens een kleine rode kip die ijverig was, energierijk, vindingrijk en initiatiefrijk. De kleine rode kip scharrelde eens op een boerenerf en ontdekte een paar graankorrels. Ze riep haar burens en zei: "Als we dat graan inzaaien, kunnen we straks brood eten. Wie helpt me om het te verbouwen?". "Ik niet," zei de koe. "Ik niet," zei de eend. "Ik niet," zei het varken. "Ik niet," zei de gans. "Dan doe ik het zelf wel," zei de kleine rode kip. En ze deed het.

Het graan schoot op, rijpte en droeg gouden korrels. "Wie helpt me om het graan te oogsten?" vroeg de kleine rode kip. "Ik niet," zei de eend. "Daar ben ik niet bevoegd toe," zei het varken. "Ik zou mijn status verliezen," zei de koe. "Ik zou mijn uitkering kwijtraken," zei de gans. "Dan doe ik het zelf wel," zei de kleine rode kip.

Ik niet, ik niet

Tenslotte was het tijd om het brood te bakken. "Wie helpt me om brood te bakken?" vroeg de kleine rode kip. "Dan moet ik overuren maken," zei de koe. "Het zou me m'n uitkering kosten", zei de eend. "Ik heb twee linkerhanden en nooit geleerd hoe je zoiets doet," zei het varken. "Als ik de enige ben die helpt, is dat discriminerend", bromde de gans. "Dan doe ik het zelf wel," zei de kleine rode en ijverige kip.

Woekerwinst

De energierijke kleine rode kip bakte vijf broden en hield ze omhoog om ze aan de andere dieren te laten zien. Nu wilde iedereen er iets van hebben; ze eisten zelfs luidkeels



Frank Rekers
Trainer, mental coach
en medemens
frank.rekers@4human.nl

COLUMN

hun deel op. Maar de kleine rode kip zei: "Nee, ik kan de vijf broden net zo goed zelf opeten." "Woekerwinst", brulde de koe toen. "Kapitalistische bloedzuiger," schreeuwde de eend. "Gelijke rechten voor iedereen," eiste de gans. Het varken knorde alleen maar. En ze schilderden "Oneerlijk" op spandoeken, liepen om de kleine rode kip heen en riepen obscene dingen.

Toen de regeringsvertegenwoordiger arriveerde, zei hij tegen de kleine rode kip: "Hoor eens, je mag niet hebzuchtig zijn!" "Maar ik heb het brood toch zelf verdiend?" reageerde de kleine rode kip. "Precies," zei de regeringsvertegenwoordiger. "Dat is nu het mooie van het systeem van het vrije ondernemerschap. Iedereen op de boerderij kan zo veel verdienen als hij zelf wil. Maar volgens de voorschriften

die wij als regering hebben opgesteld, moeten de productieven hun product delen met de niet-productieven."

Overdenking

En zo geschiedde. En ze leefden nog lang op de boerderij, ook de kleine rode kip. Maar iedereen op de boerderij vroeg zich af waarom ze nooit meer brood heeft gebakken.

Welke regels zijn er en welk gedrag wordt in jouw omgeving getoond die destructief zijn?

Wat kun jij doen waardoor er een energierijker en initiatiefrijker klimaat komt waardoor er vruchtbaarder wordt samengewerkt? ■